

Synopsis kort *Opgang*: uitgebracht 23 november 2017



Je kunt je bij het idee of begrip 'opgang' makkelijk een letterlijke of tijd-ruimtelijke voorstelling bedenken maar als je er een beetje bij stilstaat, ook een sociale, morele en eventueel zelfs spirituele. Concreet echter: Een man van begin zestig gaat de berg op naar zijn even oude geliefde, die eigenares is van een 'bewirtschaftete' almhut. Zij



blijken elkaar van kleins af aan te kennen en meer dan dat, vanaf hun allereerste ontmoeting waren zij een natuurlijke twee-eenheid, die echter hun hele leven gescheiden doorbracht. Slechts één keer, rond hun vijftiengste, zagen zij elkaar tussentijds weer. Ondanks het geheim dat zij sindsdien met elkaar deelden, en toevalligerwijs ook met 'Naturschützer' Peter, aanvaardden zij daarna het 'Schicksal' van hun leven. Het geluk lacht hun nu sinds een drietal jaren toe, lijkt het.

Een eigentijdse maar vooral tijdloze kleine geschiedenis met een groot thema. Verhaal en vertelstijl zijn zeer indringend, ontroerend maar ook luchtig, los en soms expliciet. De 192 bladzijden lezen als vanzelf.

